

IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD 'T LOEIERKE:

36 “Vrouwen, stappen en sex”

Hoe is het nu met Hans Opmeer?

24 DE GROTE OMNI FAIRSPORTS LOEIERKE KERSTPUZZEL 2013

Rubrieken

- 04 D'n Aftrap
- 06 Van het bestuur
- 40 Slampamper van ut joar
- 55 Sponsor in het licht
- 74 Supercup
- 78 Langs de lijn

Columns

- 10 De roze wolk die opeens donker werd
- 18 18+
- 30 Punctualiteit is (ooit) belangrijk
- 35 Grote stunt tussen modder en bunt
- 50 Niet meer welkom
- 58 De muis sterft langzaam uit...
- 64 Kwistijd
- 72 Op z'n Frans



D'N AFTRAP

Het is woensdagavond zes uur. Tegen heug en meug probeer ik de laatste rijstkorreltjes uit de pan te pikken. Omdat ik aan de beurt was om te koken, is er veel meer over dan normaal. Dan belt Ruud van Aaken. "Thomas heeft alles klaar om naar de drukker te sturen behalve dat stukje voor de eerste twee bladzijden!". "Kan wel zijn maar Thomas zei maandag nog dat hij 't loeierke pas woensdag rond 10 uur naar de drukker zou door mailen" verweer ik mij. "Jahh, dat klopt, vanmorgen om 10 uur" hoor ik aan de andere kant van de lijn. Veel zin om naar zijn gemopper te luisteren heb ik niet, dus hang ik op, zet het toetje terug in de koelkast en neem plaats achter mijn computer.

De donkere maand van SinterKerst & Nieuw is al weer bijna ten einde, ons vaandelteam blijkt plotseling toch te kunnen verliezen en de uitreiking van "de slimmerik" verliep zoals verwacht. Han Wouters vroeg mij direct nadat wij met de bokaal van het podium afstapten: "Zijn jullie nou zo slim of ben ik zo dom?". Een simpelere vraag heb ik

nooit beantwoord: "beide natuurlijk!". Toch is er nog hoop, zelfs voor iemand als Han. Sander van Asten heeft er bij de organisatie voor gepleit om onze groep volgend jaar op te splitsen en te verdelen over de overige groepen. Het gaat Sander in eerste instantie niet eens om de eeuwige roem, maar uitsluitend om "de slimmerik". Hij beweert dat dit familiestuk voor hem grote emotionele waarde heeft, en daarom op de Buterswal thuis hoort.

Voor wat betreft de inhoudelijke kwaliteit en kwantiteit van dit loeierke mogen we niet klagen. De meeste indruk op mij maakte het stukje van Geert van Aaken: "De roze wolk die opeens donker werd". Op openhartige wijze vertelt hij het aangrijpende verhaal over zijn dochter Lenne, die direct na haar geboorte op de intensive care terecht komt. Een lange onzekere tijd volgt. Wij hopen met Geert en Elke mee, dat Lenne zo spoedig mogelijk naar huis mag, en dat ze over enige tijd papa kan aanmoedigen bij het vierde. Th. de Bie en ondergetekende togen naar

Nieuwerbrug, waar wij gastvrij werden ontvangen door niemand minder dan oud eerste elftal speler Hans Opmeer en zijn vrouw Afke. Voor degenen die Hans niet kennen: Ik ben er nog niet helemaal uit met wie we Hans in de periode dat hij bij Vessem speelde het beste kunnen vergelijken: Graziano Pélle of toch Andy van der Meijde? Wel weet ik dat we destijds in de kantine urenlang gesprekken voerden over korter dekken, diepgaan en scoren. Nu, ruim 20 jaar later, hebben we wederom een urenlang gesprek, maar zijn de onderwerpen iets gevarieerder van aard.

Een ander duo van onze redactie, Ruud en Rob, gingen op bezoek bij onze nieuwe bestuursleden Teun en Leon van der Heijden. Na het lezen van dit interview zal duidelijk zijn wie de nieuwe prins van De Spekstruiven wordt.

Ook de eerste gastschrijvers doen weer van zich spreken. Dun Billy doet verslag van het eerste gedeelte van de feestavond georganiseerd voor "De Vrienden Van 't Loeierke" in "Café van Hoof". Ondanks dat hij zeker 2 uur heeft rondgelopen in zijn winterjas en met op zijn hoofd een wollen muts kan hij helaas van deze laatste uren niets meer herinneren.

Thomas, Hans, Ruud en Rob hebben wederom een uitdagende kerstpuzzel

samengesteld. Wil ook jij meedingen naar de prachtige prijzen, blijf dan na de kerstdagen niet achterover liggen in je luie stoel, maar fiets eens langs de sportparken in de omliggende dorpen of maak een wandeling door ons prachtige Vessem. De voldoening zal groot zijn als je weer een antwoord hebt gevonden op een vraag waar je al nachten van wakker lag. Op tweede kerstdag kan er uiteraard ook gewoon weer gepuzzeld worden tijdens en na de traditionele kerstwandeling in onze kantine. Meer hierover verderop in dit loeierke.

Tot slot wil ik jullie namens de gehele redactie fijne kerstdagen en bovenal een gezond en sportief 2014 toe wensen! Graag wil ik daar nog een oproep aan toevoegen. Indien er personen zijn die mij de komende tijd minimaal 2 keer per week willen vergezellen naar het therapeutisch Handen Centrum Eindhoven, dan moet je vooral het knalvuurwerk niet weggoaien nadat je het hebt aangestoken. Succes!

Groeten,

Henri Swaans.



VAN HET BESTUUR

Het is december sinterklaas is met z'n pieten alweer in Spanje aangekomen en kan een jaar uitrusten voor hij terug naar Nederland kan.

Het is december Weer hebben wij binnen de vereniging afscheid moeten nemen van een lid, en wel een lid van verdienste Harrie van den Biggelaar. Harrie heeft in het verleden 43 jaar voor gezorgd dat de velden er ieder weekend weer spik en span bijlagen zodat daar vol trots op gevoetbald kon worden.

Het is december Vessem D1 is kampioen geworden door met 3-0 te winnen van best vooruit. Spelers en begeleiding van harte proficiat met dit verdiende kampioenschap

Het is december Vessem 1 Blijft punten behalen, tot nu toe hebben ze nog niet 1 wedstrijd verloren, al scheelt het soms niet veel. Zo speelde de selectie zondag 8 december tegen de Weebosch uit (altijd lastig). Onder begeleiding van een volle supporters bus moest er een zware strijd geleverd worden. In de 90e minuut stond ons vaandelteam nog met 3-1 achter, maar door de vechtlust en inzet werd het uiteindelijk nog 3-3. Dit moest natuurlijk gevierd worden in de kantine van de Weebosch.

Het is december We hebben het contract met de trainer van de selectie met een jaar kunnen verlengen. Zowel Kees Mollen als het

bestuur/selectie hebben er vertrouwen in om nog zeker een jaar met elkaar verder te gaan.

Het is december De verbouwing van de nieuwe toiletgroep vordert gestaag, over een tijdje kunnen we laten zien hoe het geworden is. De tegelkeuze is gemaakt en het sanitair is uitgezocht. Zo zal er in de nieuwe toiletruimte ook een mindervalide toilet gemaakt worden, en zal de hoeveelheid damestoiletten uitgebreid worden met 100%.

Het is december De Kerstman staat voor de deur en dan wordt er traditie getrouw bij de voetbalvereniging de kerstwandeling op de tweede kerstdag georganiseerd. Graag wil ik iedereen uitnodigen om hier aan deel te nemen. De onkraakbare en internet proef puzzel is alweer gereed en zal ook dit jaar deel uitmaken van de wandeltocht.

Het is december Namens het bestuur wil ik iedereen die het afgelopen jaar zich heeft ingezet voor de vereniging bedanken voor hun inzet, zonder de inzet van de vele vrijwilligers zou het onmogelijk zijn om op ons mooie sportpark onze geliefde sport te kunnen uitoefenen.

Rest mij nog om namens het bestuur iedereen fijne kerstdagen en een gezond en sportief 2014 toe te wensen.

Met sportieve groeten en natuurlijk tot ziens op de Lille.

Hans van der Linden

IN MEMORIAM

Harrie van den Biggelaar

Op vrijdag 29 november 2013 is Harrie van den Biggelaar, lid van verdienste van onze vereniging, op 83-jarige leeftijd overleden.

Harrie was sinds de verhuizing van onze vereniging naar sportpark De Lille in 1955 verantwoordelijk voor het opmaken van de velden. Tevens was hij lange tijd speler van onze vereniging. Vanaf 1985 was hij als consul ook verantwoordelijk voor de keuring van de velden. In 1998 droeg hij zijn taken als terreinknecht en consul over. Harrie werd vanwege zijn jarenlange inzet voor onze vereniging benoemd tot lid van verdienste.

Ook na het overdragen van zijn taken bleef Harrie een vaak geziene en gewaardeerde gast op sportpark De Lille.

Wij wensen de familie van Harrie veel sterkte toe.

Bestuur en leden
Voetbalvereniging Vessem





FYSIOVESSEM

Bertine Peters & Elle Bartels

Praktijk voor Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling en Fysiofitness

Hemelrijk 1 5512 BZ Vessem

**VEEVERVOER en
VEEHANDEL**

F. BECX

Mr. de la Courtstraat 17
Vessem - Telefoon 591446



**BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS**

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers
Tel.: 013-5141347
Fax: 013-5142995



**Auto- en motor
rijkschool
Menno
Aalders**



**Tel. (0497)-591845
VESSEM**

**ZWEMBAD BEEKDAL
Vessem**

- Baby en kleuter-zwemmen
- Vrij zwemmen op afspraak
- Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946

De roze wolk die opeens donker werd

Vrijdagochtend 11 oktober is Mark v/d Bosch er vroeg bij om een wijziging voor zijn advertentie in 't Loelierke door te mailen. Dit had hij in de tijd dat Daan Somers nog in de redactie zat ook al eens bij hem geprobeerd, maar dit was weinig succesvol gebleken. Zijn waardeoordeel hierover aan het adres van Daan zal ik achterwege laten. Om te voorkomen dat het een tweede keer misgaat stuur ik de mail meteen door naar de rest van de redactie, die vanavond vergaderen in het huis van de zoon van de wethouder. Op het moment dat ik de mail doorstuur weet ik al dat ik er niet bij zal zijn. In tegenstelling tot pakweg negen maanden geleden is mijn rol nu weliswaar passiever, maar dit zou wel eens een hele mooie dag kunnen worden. Elke is namelijk hard aan het werk om onze dochter op de wereld te zetten, en hoewel ik geen expert ben, lijkt dat zeer voorspoedig te verlopen. Dat blijkt ook wel als om 11.29, een uur of tien na de eerste wee, onze dochter Lenne in Veldhoven wordt geboren.

In plaats van het horen van het knisperende geluid van het eten van

beschuit met muisjes in combinatie met babygehuil op de achtergrond zien we in razend tempo een toenemend aantal witte jassen rond onze dochter dreutelen. Enkele minuten later zien we haar een gevaarte ingaan dat moet doorgaan voor een mobiele couveuse en voordat we met onze ogen kunnen knipperen ligt ze voor ons onbereikbaar op de intensive care. Met dat scenario hadden we even geen rekening gehouden, daar was tijdens de zwangerschap en de bevalling ook geen reden toe geweest.

11 oktober blijkt de aftrap van een periode van tien weken achtereen waarin er geen dag voorbij gaat dat we niet in het ziekenhuis zijn. Talloze onderzoeken, reanimatie's, hoop, verdriet, slecht nieuws gesprekken, slapeloze nachten en cliniclowns trekken voorbij zonder dat duidelijk wordt wat er precies met Lenne aan de hand is. Een slopende periode die vooral beheerst wordt door onzekerheid. Om dichtbij onze meid te kunnen zijn verblijven we eerst 3 weken in het Ronald Mc Donaldhuis in Veldhoven en later een ruime week in Maastricht. Op



een gegeven moment schrik je niet meer van alarmen op de monitor waar Lenne op aangesloten ligt, ken je tientallen dokters en verpleegsters bij naam en kun je van elke willekeurige dag en tijdstip wel inschatten welke parkeerplaatsen bij het ziekenhuis nog vrij zullen zijn. We blijven op de been door de onbegrensde steun van de familie. Ook de kaarten, appjes berichtjes, tekeningen, bloemen en cadeautjes voor onze dochter hebben ons goed gedaan in deze periode!

Om de gedachten te verzetten en ter ontspanning heb ik in die periode elke keer tijd gemaakt om geen wedstrijd van PSV te hoeven missen. Weg van het ziekenhuis, thuis alleen voor de buis. Zelden heb ik me zo geërgerd aan de spelers in dit mooie shirt. Een gebrek

aan inzet, passie en karakter zorgde ervoor dat ik de laatste 10 minuten van de meeste wedstrijden niet meer keek, omdat ik liever weer op weg ging naar onze kleine dappere strijder die me wel blij maakt. Hoewel het twee totaal andere werelden zijn heb ik vaak gedacht dat de heren miljonairs best een voorbeeld kunnen nemen aan onze Lenne als het aankomt op doorzettingsvermogen en winnaarsmentaliteit. Het leuke is dat papa ze dit op 17 december even kon uitleggen toen enkele PSV spelers een bezoek brachten aan de kinderafdeling van het MMC.

Hoewel voetbal in zo'n periode niet belangrijk is, heb ik gemerkt dat je toch kunt balen van een afgelaste wedstrijd of als je in de laatste minuut



Huybers

installatiebedrijf

Vessem - telefoon: 0497-844896

verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken
sanitair - duurzame energie - ventilatie



Super Service **Henst**

voor alles wat U wenst

**speelgoed, furnituren, huishoud-, kantoor- en kado-
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service punt,
staatsloten, hengelsport, ijzerwaren**

Wilhelminalaan 5 Vessem Tel. 0497 591304

met 3-2 van een niet bovenmatig getalenteerd Nederwetten 2 verliest. En na een overwinning op een tot dan nog ongeslagen Nieuw Woensel 11 smaakt een pijpje Dommelsch nog steeds erg goed.

Hoe onze toekomst eruit zal zien en in wat voor mate Lenne zich nog ontwikkelt of beperkt blijft kan niemand ons vertellen. Lenne heeft een vorm van epilepsie, heeft zuurstofhulp nodig en krijgt voeding via een maagsonde omdat ze moeite heeft om zelf te eten. Gelukkig heeft ze flink aan stabiliteit gewonnen en laat ze elke dag nog stapjes vooruit zien. Ze is nog nooit thuis in Vessem geweest en voor de eerste keer als gezin feestelijke gebeurtenissen

als Sinterklaas en Kerst beleven hadden we anders voorgesteld.

Maar als alles goed gaat komt ze binnenkort thuis en daar kijken we natuurlijk heel erg naar uit! Om de donkere wolk weer wat te laten bijkleuren zullen we extra gaan genieten van ogenschijnlijk kleine dingen. Het moment dat onze Lenne op zondag om 10.00 met haar vriendjes en vriendinnetjes komt kijken naar papa, die temidden van (andere) minder getalenteerde en/of dronken voetballers in de krochten van het amateurvoetbal tegen een bal of knieschijf schopt, komt steeds dichterbij.

Ik kan niet wachten!

Tot ziens op De Lille!
Groeten Geert



... **VOOR** ...
BIER
LEKKER ETEN
EN
GEZELLIGHEID



Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem
+ 31 (0)497 591252 / www.goudenleeuwvessem.nl

CAFÉ-PETIT RESTAURANT

'DE BROUWKETEL'

Clublokaal V.V. Vessem

'DE GRAANZOLDER'

Voor feesten en partijen



Jack en Kitty Hakkens

Jan Smuldersstraat 40

5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591846



Auto en Bandenservice

**Inkoop en verkoop van
gebruikte auto's
APK-keuringen
Benzine en LPG station**

Heike 4-4A - 5512 NJ Vessem
Tel. 0497-591453



De Hoefseweg 19 -21
5512 CH Vessem

TELEFOON
0497 - 59 41 13

MOBIEL
06 - 22 52 33 44

WEBSITE
www.bouwbedrijfvandebosch.nl



Bekerhuis Vessem

**Voor al uw sportprijzen
en vaantjes**

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem
Fax/Tel. 0497-591691
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen
Homeopathie
Gezondheidssandalen
Babyartikelen, -voeding, luiers
Huid-haarverzorging
Parfumerie
Haarmode
Byoux
Kaarsen
Foto's ontwikkelen en afdrucken

**drogisterij
jasmijn**

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW Vessem



Complete woninginrichting



**Wij hebben een
uitgebreid
assortiment
woningstofferings en
zonwering**



**FRANS SOETENS
WOONSERVICEWINKEL**

Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

www.woonservicewinkel.nl



Laatst zag ik in 't loerke een bericht van het bestuur staan, de boodschap was dat het vanaf 1 januari 2014 verboden is om alcohol te schenken aan personen onder de achttien jaar, en dit dus ook geldt in de kantine van v.v. Vesseem.

Het is natuurlijk logisch dat onze club zich aan deze regel moet houden, maar dat wil niet zeggen dat je het ermee eens hoeft te zijn. Ik zie persoonlijk alleen maar nadelen voor de overheid met het invoeren van deze regel! De overheid heeft als doel met deze regel om zuipfestijnen tegen te gaan, hersenbeschadiging tegen te gaan en ongelukken bij jongeren door alcoholgebruik te verminderen.

Zuipfestijnen zullen waarschijnlijk alleen maar toe gaan nemen omdat er weer bier in de winkels zal worden gehaald door

iemand die dan toevallig net wel achttien is. En waar gaat men dit dan opdrieken? In enkele gevallen zal dit gebeuren in stacaravans bij mensen thuis, waar op zich niks mis mee is want er is toezicht en ik heb er met onze vriendengroep ook altijd veel plezier gehad. Maar in vele gevallen zal het op straat of ergens anders in het openbaar genuttigd worden met als gevolg geluidsoverlast, criminaliteit, vandalisme en nog meer ellende.

Hersenbeschadiging zie ik ook niet als een groot probleem aangezien het algemeen bekend is dat wij Vesseemnaren een heel slim volk zijn, en het af en toe misschien best wel een beetje minder kan. En ook de ongelukken na alcoholgebruik en de comazuipers zullen toenemen door mensen onder de achttien te weigeren. Beter is het om ze wel gewoon toe te

laten, want aangezien het salaris van deze leeftijdscategorie nog niet al te hoog is en ze in een horeca gelegenheid al gauw 2 euro voor een pilsje moeten betalen, krijg je als gevolg dat om 12 uur de portemonnee leeg is en dat ze mooi naar huis kunnen. Terwijl ze er anders wel 2 kratten bier voor kunnen halen. Dus ik denk dat alleen onze vrolijke vrienden uit België er goed mee zullen zijn en dat het wachten is tot dat de eerste feestbussen richting België vertrekken!

De 3 helft

Ook de 3e helft, een helft die tocht zeker zo belangrijk is als de 1e en de 2e helft zal onder deze regel te lijden hebben. Want er is toch niks mooier dan na een mooie

pot voetbal met zijn allen onder elkaar een pintje te pakken in de kantine. Dit werd mij afgelopen zondag nog maar eens bevestigd na de wedstrijd Weebosch 1 – Vessem 1! Een grote afvaardiging van v.v. Vessem supporters reisde per

touringcar af naar de Weebosch. Waar ze Vessem op het nippertje nog een punt uit het vuur zagen slepen. Waarna de 3e helft in de kantine van de Weebosch een mooi feestje was, en voor een aantal de verlenging van de 3e helft in de Hakkes ook zeer geslaagd was, iets wat me dit seizoen wel vaker opgevallen is en een mooi gevolg is van de behaalde resultaten van dit seizoen.

Geniet en drink met maten.

Hansie Hansie

Teun en Leon. Geen familie, wel gebroederlijk in 't bestuur

Op het begin van het seizoen heeft zich in het bestuur een wisseling van de wacht plaats gevonden. Jan Soetens en Jan de Laat hebben na jarenlange trouwe dienst afscheid genomen en Teun van der Heijden en Leon van der Heijden hebben hun plaats in het bestuur over genomen. Na ongeveer 3 maanden in dienst te zijn leek het ons een mooi moment om ze eens aan tafel te vragen om ze het vuur aan de schenen te leggen.

Wie is Teun van der Heijden hoor ik jullie al vragen? Om te beginnen zijn Teun en Leon geen familie van elkaar. Teun komt oorspronkelijk uit ons buurdorp Kneghsel en woont sinds 2003 in Vessem. Teun is 36 jaar, is getrouwd, heeft 1 dochter, 1 zoon en ze wonen gelukkig in de ghetto, maar dan wel over de drempel. Hij is in zijn eerste Vessemse jaren wel in Kneghsel blijven voetballen bij zijn Kneghselse vrienden. Dit omdat hij het druk had met het werk en ze samen nog geen kinderen hadden, waardoor hij maar sporadisch in Vessem was. Hij is na de A jeugd meteen in het eerste van Kneghsel gekomen en heeft het vaandel elftal tot en

met 2004 vertegenwoordigd. Hierna heeft hij bewust gekozen om lager te gaan voetballen in Kneghsel. Nadat hij alweer een tijdje in Vessem woonde en de kinderen naar school gingen dacht Teun dat het wel beter was om zich in het Vessemse verenigingsleven te gaan bevinden. Want je moet toch een beetje binding krijgen met je woonplaats. En wat werkt dan niet beter dan lid worden van de plaatselijke vv. Hierdoor besloot hij om bij Vessem 5 te gaan voetballen.

Leon zit vanaf zijn 6e jaar op voetbal en heeft de gehele jeugdopleiding van VV Vessem doorlopen. Na de A jeugd heeft Leon jarenlang deel uitgemaakt van de selectie van Vessem, waarvan deels in Vessem 1 en deels in Vessem 2. Na veel blessureleed had hij besloten om lager te gaan voetballen in Vessem 3 waarmee hij in 2010 ook kampioen werd. Sinds dit jaar is hij weer terug gekeerd in de selectie waarin hij nu bij het tweede speelt.

Leon is al jarenlang lid van de evenementen commissie van de club en tevens maakte hij deel uit van de



commissie die het 75 jarig jubileum van de club georganiseerd had.

Op de vraag waarom beide personen zijn gevraagd moeten ze het antwoord schuldig blijven. Misschien is voor Leon het bovenstaande wel de reden dat ze hem gevraagd hebben. Teun heeft ook deel uitgemaakt van het bestuur van de stichting jeugdbelangen. Dit is te vergelijken met wat ze in Vessem jong Nederland noemen. Teun is tevens secretaris van Lang Gras. Hier heeft hij al veel ervaring opgedaan in het bestuursleven. "Dit is een zeer zware taak welke veel invloed heeft op mijn dagelijkse leven. Ik ben bijna dagelijks bezig met het organiseren van de winteractiviteit."

Ze hebben wel allebei even na moeten denken of ze wel tot het bestuur toe moesten treden. Is het wel verstandig om te doen? Krijg ik het hierdoor niet te druk? Zijn ze het thuis er wel mee eens? Dit zijn

zomaar wat vragen die je voor jezelf moet beantwoorden. Bij Teun kwam Kees Henst aan de deur met de vraag of hij even binnen mocht komen. Ze moesten nogal wat zaken overleggen want Kees ging tegen een uur of 2 pas naar huis en liet Teun achter met een hoop stof tot nadenken. Na een slapeloze nacht niet geslapen te hebben en het thuis te hebben overlegd heeft Teun besloten toch maar de stap te wagen. Het leek Teun wel leuk om iets meer voor de club te doen als alleen maar voetballen. Leon zat in vergadering met de evenementencommissie waarin hij plotseling gestoord werd door een telefoontje van Hans v/d Linden. Hij zou later wel terugbellen liet Leon weten. En met een knipoog van Bart de Laat liet hij weten dat hij wel wist waar het telefoontje over ging. Zou Leon dan toch de nieuwe prins van Vessem worden? Na wat te hebben overlegd met het thuisfront, Bart en Kees heeft Leon ook de

knoop doorgehakt om toe te treden tot het bestuur. "Je wordt er tenslotte nooit stommer van en voor je verdere carrière kan het nooit kwaad."

Teun heeft tot nu toe niet echt grote verschillen weten te vinden tussen Vesseem en Knegsel. Vesseem heeft wel een noemenswaardig groter aanbod in jeugdspelers. Knegsel is met de jeugd vorig jaar zelfs gefuseerd met Steensel. En het Loerke is wel een wat leuker en mooier blad om te lezen als het Boyke. Nou Teun heb je ook al gedacht aan het aantal punten van het vaandelelftal? "jah, dat is inderdaad ook heel wat meer ja." Na even wat langer nagedacht te hebben kwam Teun op nog een verschil. "De activiteit op de dinsdagochtend met Carnaval is hier wel heel erg gezellig. Hier heb ik afgelopen jaar aan meegedaan maar dit is echt een succes. Dit moeten ze er zeker in houden. In Knegsel hadden wij vroeger met Carnaval een voetbalwedstrijd maar dit is toch wel veel gezelliger."

Als afgevaardigde van het bestuur treed Teun toe tot de sponsorcommissie en Leon treed toe tot de kantine commissie. Het eerste wat Leon in deze korte bestuurstijd al gelukt is, is om de menukaart van de kantine aan te passen. Er zijn nu namelijk ook "bamipucks" te verkrijgen. En niet alleen maar "bamipucks", je kunt ze zelfs ook op een broodje laten doen. Het enige wat je dan zelf nog hoeft te doen is de saus er op, hem in de mond stoppen, wat kauwen

en doorslikken. Of zoals Joris van Dijk het doet, gewoon zonder te kauwen. De laatste weken is de bamipuck al een grote smaakmaker.

Er zijn volgens Teun en Leon niet echt grote zaken die verbeterd kunnen worden. Er is voor hun binnenkomst al een lijn in gezet, en deze lijn volgen hun ook gewoon. Er is al een hoop gebeurd op sportpark de Lille, maar er staat nog een hoop meer te gebeuren. "Nu zijn ze met het ballen/kalk hok en de wc's in de kantine bezig, maar er zijn nog wel meer plannen. Daarom is het ook zo mooi dat wij een groep vrijwilligers hebben die echt heel veel werk verrichten. Want zonder deze vrijwilligers kan het bestuur natuurlijk wel plannen hebben maar ze moeten nog wel uitgevoerd worden."

Voor Teun breekt er ook nog een drukke tijd aan. Want hij heeft het regelen van de kerstpakketten en de medewerkersavond overgenomen van Kees. "het kerspakketje is natuurlijk een mooie blijk van waardering voor de vrijwilligers en daarom vind ik ook dat we dit in ere moeten houden."

Met de toetreding van het tweetal is het bestuur weer verder verjongd. Het vertrek van 2 oude rotten is natuurlijk wel een aderlating. Maar hun zullen nog steeds veel op de club te zien zijn en als er wat gedaan moet worden zullen ze er ook altijd wel zijn.

Maar met deze verjonging zal er natuurlijk ook met een andere blik tegen zaken

aangekeken worden en dat is natuurlijk nooit verkeerd. Met het binnenhalen van nieuwe mensen haalt men ook nieuwe ideeën binnen.

In tegenstelling tot de vergaderingen van het Loeierke worden de vergaderingen van het bestuur wel punt voor punt afgewerkt. "Dit is ook wel nodig want er zijn veel zaken om over te vergaderen en als je dan over andere dingen begint te zeveren dan wordt het wel een uur of 3. Op een vrijdag is dat niet zo erg, maar op een doordeweekse dag is dat niet zo fijn."

De minimale termijn als bestuurslid is 4 jaar en deze zullen ze vanzelfsprekend uit dienen. Ze hebben niet voor niets voor deze functie gekozen.

Over 2 jaar kunnen we een rekening opmaken hoe dat het in hun periode gegaan is met de club. Als de resultaten zich zo doorzetten en het sportpark zo verbeterd wordt als nu is ingezet zit er

een mooie periode aan te komen voor alle leden van de voetbalclub.

Leon heeft nog wel een mededeling vanuit de activiteiten commissie. Er is namelijk nieuwe gemotiveerde aanwas nodig voor deze commissie. Dus mochten er lezers zijn die geïnteresseerd zijn, meld je zelf aan bij Leon. Hier zullen ze echt heel blij mee zijn. En elk evenement wat bij de club plaats vind is altijd gezellig!

Wij wensen Teun en Leon heel veel succes toe in het bestuur de komende 4 jaar!

De groeten,

Ruud en Rob



DE GROTE OMNI

FAIR SPORTS

**SOCERCENTER VAN DE REGIO
DE LEVERANCIER VAN UW CLUBMATERIALEN**

Voetbalschoenen, kleding, accessoires, enz.

Wij leveren kwaliteits sportartikelen, een optimale service en vakkundig advies

Rijksluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel) Tel. 0499 573 468

LOEIERKE KERSTPUZZEL 2013

Speciaal voor de koude wintermaand is-ie er weer! Het dubbeldikke kerstnummer van 't Loeierke is dit jaar weer voorzien van een echte, ouderwetse omnipuzzel! Een puzzel om lekker voor de kachel in te vullen, eventueel samen met je gezinsleden. Meespelen is geheel gratis en er zijn grote prijzen te verdienen voor de beste puzzelaars!

De kerstpuzzel bestaat uit 6 onderdelen, oude bekende onderdelen en enkele nieuwe zoals wie staat er achter 't Loeierke. Uiteraard ontbreken de foto's van sportparken ook in deze uitgave niet.

De antwoorden kun je invullen in bijgevoegd deelnameformulier dat samen met het Loeierke in de bus gevallen is. Vermeld op dit formulier duidelijk je naam en adres zodat de organisatie weet waar de prijzen naartoe moeten. Voor de echte luie puzzelaars onder ons kun je het formulier ook downloaden via de website www.vvvessem.nl en digitaal versturen.

Door deel te nemen aan de puzzel maak je kans op de volgende prijzen:

1e prijs:	V.V. Vessem trainingspak, V.V.Vessem sjaal en minidress.
2e prijs:	V.V. Vessem sjaal en minidress
3e prijs:	minidress

Via deze weg danken we onze sponsor voor de gulle bijdrage!

De prijzen zijn leuk om te winnen of om cadeau te geven!

Het inleveren van het deelnameformulier kan tot zondag 12 januari bij Ruud van Aaken (Hemelrijk 6) of Thomas van den Blik (Hooge Akker 52). Prijswinnaars krijgen automatisch bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Zeker niet met ons!

VEEL SUCCES, WE ZIEN JE DEELNAMEFORMULIER GRAAG TEGEMOET!



Onderdeel 1: Sportparken

bij welke verenigingen in de omgeving zijn deze foto's gemaakt?



1a



1b



1c



1d



1e



1f



1g



1h



Minigravers en Verhuur **VERKOOYEN VesseM**

DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

- * Grondwerk
- * Levering alle aanverwante materialen
- * Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens en trillers
- * Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
- * Nieuw en gebruikte handel

www.verkoopvensem.nl

Dealer



minigravers

Voor al uw:



**BROOD
EN
BANKET**

**Bakkerij
HENST**

Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Punctualiteit is (ooit) belangrijk

Het is maandag ochtend 6:45 uur. Ik ben goed op tijd uit bed, nog even snel eten en tandenpoetsen en ik kan naar het werk. Tot dan toe liep alles volgens planning al ging het opstaan nog niet zo vanzelf. Ik heb een bord voor me staan en kijk naar de boterhammen die op tafel liggen. Bij het kijken alleen al naar het eten begint mijn buik hevig tegen te sputteren. Ik kijk naar links en zie dat de deur naar de wc slechts 6 meter is en dus zou ik daar als het nodig is net op tijd kunnen zijn.

Het eten blijft op dat moment gelukkig nog binnen maar het gevoel wordt steeds slechter. Ik besluit nog maar even te wachten om naar het werk te gaan want in mijn auto is nu eenmaal geen wc en van poetsen wordt ik al helemaal niet vrolijk.

Terwijl ik op de bank lig te hopen dat het zo weer wat beter wordt bedenk ik me wat het toch kan zijn. De laatste weken was het regelmatig gezellig in de kantine geweest tot laat maar deze keer heb ik de busreis naar de Weebosch kunnen afslaan en dus was het voor mij een alcohol loze zondag geweest. Op zaterdag had ik mijn Housewarming en mijn 30e verjaardag

gevierd. Het ging gezellig en het huis zat tot het randje toe vol maar uiteindelijk was er niet overdreven veel gedronken en was de laatste ook om half 4 de deur uit. Dus dat kon het ook niet zijn.

Maar wacht eens... mijn 30e verjaardag. Verrek ik was deze ochtend zojuist van twintiger overgegaan naar de dertigers. Zou het daarmee te maken hebben? Zou je lichaam precies weten op welke dag dit is en er dan voor zorgen dat je ook echt gaat merken dat je ouder wordt?

Maar waarom kan mijn lichaam het dan wel precies onthouden op welke dag ik 30 wordt en nooit dat ik zondag om half 9 uit mijn bed moet komen om op tijd op het voetbalveld te zijn. Ik heb het idee dat door mijn lichaam onderscheid gemaakt wordt maar dat ik er in geen van beide gevallen voordeel aan over houd.

Op zondag is het steeds weer een race tegen de klok die in de kantine hangt. Over die klok gesproken. Die klok staat ook voor de punctualiteit binnen de club. Meerdere elftallen hangen een strikte tijdslimiet aan het aanwezig zijn op het sportpark voor een wedstrijd en altijd wordt de 'Bob blijft fris' klok als maatstaf

aangehouden. Er zijn veel voor en veel tegenstanders van deze boetepot. Uit ervaring blijkt wel dat iedereen toch net wat meer zijn best doet om op tijd te komen wanneer er een boete van 5 euro op staat dan wanneer ze anders reserve 'moeten' staan. Aangezien alle 'optijdkomers' vaak ook voorstander zijn van een goed gevulde barbecue aan het eind van het jaar wordt elke seconde die de klok in de kantine na de deadline aangeeft al aangezien als TE LAAT.

Toch kent deze klok ook een keerzijde. Tijdens gezellige zondagmiddagen,



feestavonden en vooral tijdens de dinsdag met carnaval is iedereen van mening dat er wat minder punctueel vastgehouden moet worden aan de tijd. Gevolg is dan ook dat deze klok in plaats van 2x per jaar maar liefst 20x per jaar verzet wordt. Opvallend is ook dat er vooral jonge mensen voorstander zijn om de klok iets terug te zetten zodat het wat vroeger donker wordt en de ouderen vooral de klok later zetten zodat het wat eerder licht wordt. Blijkbaar is het voor de jeugd nooit vroeg genoeg en voor de ouderen al snel te laat.

De laatste paar keer dat de gele klok in de kantine verzet werd draaide het elke keer weer uit op een zware maandagochtend. Je biologische klok is dan de volgende ochtend wat minder punctueel en het is moeilijk uit bed te komen. Je probeert wat eten naar binnen te krijgen maar bij het kijken alleen al begint je maag al wat moeilijk te doen. Uiteindelijk ga je toch maar naar het werk want 's avonds een vent

Deze keer is het anders, ik hoef me niet groot te houden omdat ik de avond ervoor een keer de tijd vergeten was en teveel bier op had. Om een uur of 10 schiet ik op de bank wakker. Volgens de regels op het werk moet je bij ziekmeldingen altijd voor half 9 bellen naar je leidinggevende, ik was dus ruim te laat. Gelukkig waren ze op het werk iets minder punctueel, kreeg ik geen boete van 5 euro maar mocht ik vandaag wel gewoon heel de dag reserve staan.

Rudolf

Onderdeel 2: Foto's Vesseem

Waar in Vesseem zijn deze foto's gemaakt?



2a

**DE
GROTE OMNI
FAIRSPORTS
LOEIERKE
KERSTPUZZEL
2013**



2b



2c

2d



2e

2f



2g



2h

Grote stunt tussen modder en bunt

Dit seizoen weinig sprankelend spel op de groen/ zwarte mat
Maar een overwinning op Nieuw Woensel verdiend een stuk in het clubblad

Vooraf maakte Ruud en Harmke overuren tussen de veren
dat houd in beide 5 euro doneren

De Eindhovenaren verwachtte ons even van de mat te veggen
Maar vlagger Heintje Haksel had kramp in zijn arm gekregen

Toch kwamen wij op achterstand
Toen een schot van veertig meter zomaar in het net beland

En dan begint Genero zich op iedereen af te reageren
Zal wel komen omdat hij binnen en buiten het veld geen voltreffers weet te noteren

De gelijkmaker komt van de aanvoerder vs loelierke redacteur
Dit bezorgt de tegenstander een bijzonder slecht humeur

De 2-1 van de jarige Goofy was nog eens top
En daarna de 3de van Bartje Clasie met de kop

Een poos later de 4-1 kort na rust
Deze komt van snelle Wimpie de bierfust

De Vessem doelman en schrijver had de 2de tegentreffer op zijn geweten
Alleen dat was al reden om contactlenzen aan te laten meten

De tegenstander in de spits vergelijkt ons veld met een polderwei of savanne
Maar van het dak speelt hij allerminst de pannen

Dennis en Chiellini waren hun tegenstander de baas in de Vessemse klei
Heel het scheldwoordenboek kwam dan ook voorbij

Vreugde na het laatste fluitsignaal in de ochtenddauw
En dan Pieter en Jacobs zo trots als een pauw

Zeefje

Hoe is het nu met...? Hans Opmeer

In het begin van de jaren 90 speelde Hans Opmeer 4 seizoenen voor ons vaandelteam. In deze 4 seizoenen werd hij tweemaal kampioen. Hans was een snelle linksbuiten, had een goede voorzet en scoorde zelf ook makkelijk. Wanneer Vessemse mensen wordt gevraagd naar hun ideale opstelling aller tijden, wordt de naam van Hans nog geregeld genoemd. Vanwege zijn rebelse uiterlijk en de vrouwelijke aandacht was hij ook buiten het veld een kleurrijke persoonlijkheid. Op een avond in december rijden de hoofdredacteur van dit blad en ik naar Nieuwerbrug in de buurt van Utrecht, waar Hans momenteel woont. Daar aangekomen doet Hans met een flinke grijns open. De grijns is dus gebleven, maar de lange haren en de oorbel zijn verdwenen. Henri en Hans begroeten elkaar als 2 mensen die in het verleden samen heel wat leuke dingen hebben meegemaakt! We maken kennis met de vrouw van Hans en nemen plaats op de bank. Vanaf moment 0 is het ouwe jongens krentenbrood tussen de voormalige topspelers van Vessem 1. Het interview kan beginnen. "Hans, hoe gaat het met je?" "Prima, ik ben inmiddels 43 jaar, getrouwd met Afke, heb 2 gezonde dochters, Lotte van 4 en Lieke van bijna 6 en heb een eigen zaak in kerst- en relatiegeschenken, Sterconcepts.nl. Verder zijn we op dit moment in

Woerden ons droomhuis aan het bouwen. Het lukt alleen nog niet zo goed om onze huidige woning te verkopen. Haha!" Op de vraag of hij nog voetbalt antwoordt hij ontkennend. "Ik voetbalde eigenlijk al jaren niet meer toen een vriend anderhalf jaar geleden vroeg of ik met zijn team wilde meedoen omdat ze mensen tekort kwamen. Dus ik doe mee en scheur in die wedstrijd de kruisband in mijn knie af. Ik ben geopereerd en inmiddels helemaal hersteld, maar voetballen doe ik niet meer."

Als Hans wordt gevraagd hoe zijn voetbalcarrière eruit zag, begint hij bij de jeugd van Veloc. Op zijn 14e wordt hij gescout door FC Eindhoven. Zijn toenmalige trainer adviseerde hem om nog een jaar te wachten met de overstap. Het jaar erop maakte hij dan alsnog de stap naar FC Eindhoven. Daar speelde hij in de jeugd, maar hij mocht af en toe ook met het 2e meedoen. Zo weet hij nog dat zijn eerste wedstrijd met Eindhoven 2 tegen zijn oude club Veloc was. Na 2 jaar FC Eindhoven is hij naar Geldrop vertrokken omdat hij niet het idee kreeg dat hij bij FC Eindhoven zou gaan doorbreken. Bij Geldrop speelde hij vooral in het 2e. Op een gegeven moment stonden Piet van der Heijden en Jo Becx namens het bestuur van Vessem op de stoep om te vragen of hij bij Vessem wilde komen



voetballen. Piet was een collega van de vader van Hans en had al vaker geïnformeerd naar de diensten van zijn zoon. Toen de carrière van Hans nog een stijgende lijn richting betaald voetbal vertoonde, was hij niet geïnteresseerd in Vessem. Op het moment dat hij echter doorkreeg dat betaald voetbal een stap te hoog was, wilde hij vooral plezier (of schik, zoals Hans het noemt) hebben in het voetbal en zo kwam hij toch in Vessem terecht. Hans woonde de eerste 2 jaar bij zijn vader in Eindhoven en reed met diens auto op en neer naar Vessem. Na 2 jaar ging hij studeren in Utrecht. Hij sprak met de toenmalige trainer af dat hij maar 1 keer per week hoefde te trainen. Op donderdag pakte hij de trein van Utrecht naar Eindhoven. In Eindhoven nam hij de auto van pa mee naar Vessem. Na het trainen bleef hij slapen in Eindhoven en de ochtend erna ging hij met de trein terug naar Utrecht. In het 3e jaar van zijn studie ging Hans stage lopen in Boston (USA) waarmee een eind kwam aan zijn avontuur bij VV Vessem. Van zijn eerste wedstrijd in het shirt van Vessem

herinnert Hans zich nog dat ze in de kleedkamer zaten en dat Hans van Diessen iets zei. “Ik dacht wat zegt die kerel nou toch joh? Nadat Hans van Diessen zijn woorden enkele keren had herhaald heb ik uiteindelijk maar gevraagd of er iemand was die hem kon vertalen. De rest had natuurlijk schik, en het ijs was meteen gebroken”!

Henri heeft een Loeierke meegenomen, waarin een interview met Hans (op 20-jarige leeftijd) staat. Op de vraag wat de hobby's van Hans zijn, antwoordt hij in dat Loeierke: “Vrouwen, stappen en sex”. Zijn vrouw Afke, die ook in de kamer zit, moet lachen. “Er is eigenlijk niets veranderd” zegt hij nu. “Alleen het stappen is wat minder geworden! Haha!” Uit de foto's aan de muur valt op te maken dat Hans en Afke echte wereldreizigers zijn. Reizen loopt dan ook als een rode draad door hun leven. Na de eerdergenoemde stage in de Verenigde Staten heeft Hans zijn studie afgemaakt, waarna hij een jaar op reis is geweest. Afke was op dit moment nog niet in the

picture. Hans ging samen met een vriend naar Australië om daar te werken en van daaruit reisde hij door naar Nieuw Zeeland, Indonesië en Singapore.

Een jaar na het afstuderen ging Hans als marketing-man aan de slag bij KPN. In totaal heeft hij 8 jaar voor verschillende werkgevers gewerkt. Inmiddels had hij Afke leren kennen en woonden ze samen in Utrecht. Het reisgevoel begon bij beide te kriebelen en een jaar sabbatical om een wereldreis te maken werd overwogen. Na alles op een rijtje te hebben gezet werd de stap daadwerkelijk gezet, maar niet voordat ze een nieuwbouwhuis in Nieuwerbrug hadden gekocht. Het huis zou over een jaar klaar zijn, dus na de wereldreis konden Hans en Afke in hun nieuwe huis trekken. Hans pakt een fotoboek uit de kast en toont trots de foto's van hun wereldreis. De reis begon in Curacao, ging van daaruit naar Miami, waarna zowat alle landen in Zuid-Amerika werden aangedaan. Van Zuid-Amerika

ging de reis naar Australië. Via Nieuw Zeeland kwamen Hans en Afke in Singapore terecht, waarna geheel Zuidoost Azië werd verkend. Na bezoeken aan China, de Filippijnen en Londen settelden ze zich dan uiteindelijk in Nieuwerbrug. Hier kregen ze 2 dochters, die het reizen met de paplepel ingegoten krijgen. Zo zijn ze vorig jaar met het gezin 6 weken naar Australië geweest. Voor komend jaar staat alvast met potlood een reis naar Nieuw Zeeland gepland... .. Hans vindt Australië het mooiste land waar hij is geweest. Afke roept vanuit de keuken dat dat voor haar Argentinië is.

De vader en broer van Hans wonen al jaren in Thailand, dus familiebezoekjes leveren ook de nodige air-miles op. Na de wereldreis vond Afke meteen weer werk als fysiotherapeut en begon Hans Sterconcepts.nl. In eerste instantie importeerde hij kinderspullen uit China, maar hij constateerde na een tijdje dat dat geen succes ging worden. De website



werd omgeturnd en het bedrijf werd gericht op relatie- en kerstgeschenken. Het idee is dat een werkgever zijn werknemer punten cadeau geeft als kerstpakket. De werknemer gaat naar de website sterkado.nl en kan daar voor zijn punten een of meerdere cadeaus bestellen. Voor 22:00 uur besteld is morgen in huis! Het bedrijf kent buiten Hans inmiddels 4 werknemers. Henri vraagt of dit allemaal vrouwen tussen de 25 en 35 jaar zijn. "Natuurlijk!" zegt Hans "en woensdag is toplessdag! Haha!" Afke zit op dit moment niet meer in de kamer....

Nu Afke toch niet meer in de kamer zit, kan Hans zich nog een ander voorval uit zijn Vessem-tijd herinneren. Het eerste elftal was in het kader van een uitwisseling met een Poolse vereniging afgereisd naar een plaats in de buurt van Poznan. De partners van de spelers gingen ook mee. Tijdens de eerste avond voelden de spelers zonder partner zich een beetje eenzaam en vroegen de regelneef van de Poolse vereniging of er wat dames konden worden uitgenodigd zodat zij ook een plezierige avond konden hebben. Waarschijnlijk is er iets misgegaan in de vertaling, want een half uur later stopte er een dikke taxi waaruit 3 zwaar opgemaakte dames van plezier stapten. Dit was natuurlijk niet de bedoeling! Na onderhandelingen met de flink uit de kluiten gewassen chauffeur werd er een schikking getroffen, en werden de dames onverricht ter zake naar huis gestuurd, maar het voorval zorgde natuurlijk voor de nodige hilariteit!

De avond erna werd samen met de tegenstander wodka gedronken. Het was gezellig en iedereen werd flink dronken. De dag erna moesten de 2 elftallen tegen elkaar voetballen. In het Vessemse kamp had iedereen een flinke kater, terwijl de tegenstanders eruit zagen alsof ze een week hadden uitgerust! Uiteraard ging de wedstrijd kansloos verloren. Hans haalt rond 1:30 uur een dubieuze fles van 1,5 liter Slowaakse pilsener te voorschijn en zegt niet te willen gaan slapen voor die fles leeg is.

Ik moet passen (want Bob), maar Henri toont zich bereid om de fles mee op te drinken. Hans vertelt dat hij de tijd bij Vessem als een zeer prettige heeft ervaren. Alles klopte volgens hem. Er was een goede klik tussen de spelers in het veld en tussen de mensen buiten het veld, waardoor de mannen voor elkaar door het vuur gingen en er goede resultaten werden behaald. Hans vindt het belangrijk om geen stress te hebben en om leuke dingen te doen. Dat had hij bij Vessem en op dit moment heeft hij dat ook in zijn relatie en in zijn werk. Na nog wat verder te hebben gekeuveld, wordt het tijd om Hans te bedanken voor zijn tijd en gastvrijheid. Henri geeft Hans nog mee dat hij vindt dat Hans geen spat is veranderd in de afgelopen 20 jaar. We beloven dat Hans het Loeierke krijgt opgestuurd, wensen Hans veel succes met alles wat hij doet en nemen afscheid. Rond 4:00 uur begint de 1 uur en een kwartier durende terugtocht naar Vessem... Lig ik toch nog op tijd in bed...

Henri en Ted



De Slampamper van ut joar

10 punten - Niek van Rooij

Niek had in Eindhoven de taxi gemist dus dan maar moeders bellen of die dan toevallig tijd heeft om hem in Eindhoven op Stratum op te halen. Dus moeders maar weer zo gek om naar Eindhoven te rijden. Daar aangekomen komt ze geen Niek tegen en belt ze de grote broer Rein. Maar Rein weet er geen *** van waar zijn broertje is. Eénmaal thuis krijgt moeders weer telefoon. Nu vanuit het maxima ziekenhuis in Veldhoven (7,7 km verderop). Het was Niek. Hij was alvast aangelopen maar was verdwaald. Het enige herkenningspunt wat hij nog wist was het ziekenhuis. Dus was hij daar maar naar toe gelopen.

8 punten - Mark van den Bosch

Het is al een tijdje geleden maar sommige dingen worden liever verzwegen voor de redactie van het Loeierke. Zo was er tijdens de kermis wat onenigheid ontstaan in huize van den Bosch en wist mark van woede niet meer dat hij bouwvakker was en dus geen verstand had van autoruiten. Met z'n blote handen maakte hij vakkundig van een klein sterretje in zijn voorruit een grote barst. Dus is je sterretje niet groot genoeg? Bel dan Mark van Carglass.

6 punten - Paul Coopal

Normaal hanteren we 1 punt per val. We gaan er dan alleen vanuit dat de val veroorzaakt wordt door de drank. Dit keer schrok Leon van der Heijden op de Buterswal plotseling wakker. Hij hoorde een klap en wat geklaag. Verbaasd deed hij zijn gordijnen openen en zag daar Paul Coopal met zijn mountainbike. Het is nog onbekend of hij naar de plantjes aan het kijken was of een euro zag liggen in de tuin.



5 punten - Stijn van Rijen

Met het team 'De gebroeders A en P Nus' hadden ze één van de fanatiekste teams in Vessem die een gooi deden naar de Slimmerik van het jaar. Tijd schema's, indelingen, binnenploeg, buitenploeg extra wifi enz. alles was tot in de puntjes geregeld. Later op de avond bleken ze net 3 puntjes te kort te komen voor een 1e plaats en moesten ze tevreden zijn met de 3e plaats. Toen Stijn de volgende dag met een kater wakker werd vroeg hij zich af waarom er een Bierfusten bodywarmer in zijn huiskamer over de stoel hing. Na wat rondvragen bleek dit attribuut 5 punten waard te zijn voor de kwis als je deze voor half 12 bij het kwisboek had ingeleverd.

4 punten - Kees Mollen

Na meerdere keren in de problemen te zijn gekomen na het voetballen op de weg naar huis was de maat vol. Deze keer zou de vrouw van Kees zelf wel eens meekomen om te kijken wat er nu altijd gebeurde in die kantine. Uiteraard gedroeg Kees zich deze keer wel keurig netjes en leek er weinig aan de hand. Onder het motto van één punt per val zorgde zijn vrouw alsnog voor om 4 volle punten te scoren voor de slampamper van 't joar.

3 punten - Hans Couwenberg

Ooit willen ze in een taxi niet meer man meenemen dan er eigenlijk in past. Gelukkig is daar de bekende oude 'kofferbak truc' voor bedacht. De chauffeur ziet niet dat er iemand in de kofferbak zit en neemt dus een man teveel mee naar huis. Hans was één van deze slimme uitvinders hiervan en maakt er regelmatig gebruik van. Extra voordeel daarvan is dat je er ook nog eens niet extra voor hoeft te betalen, sterker nog, als je in slaap valt mag je zelfs nog een paar rondjes door de kempen gratis en voor niks mee en ze stoppen je zelfs nog in bed zonder dat je zelf ook maar iets hoeft te doen.

2 punten - Ruud Verbaant

Sinterklaas had de Verbaantjes verwend met een nieuw race spel op de Nintendo Wii. Ze zullen daar lief geweest zijn want er zat zelfs een mooi stuurkje bij. Ruud dus enthousiast aan de gang maar ging bij de eerste de beste bocht al links terwijl de bocht toch echt naar rechts was en ook daarna wilde het sturen niet lukken. Hoe lang dit mysterie precies geduurd heeft is bij ons niet bekend, wel bleek dat Ruud al een hele tijd het stuur achterstevoren in zijn hand had.

Onderdeel 3: Panini's

Wie zijn deze voetballers?



3a



3b



3c



3d

DE
GROTE OMNI
FAIRSPORTS
LOEIERKE
KERSTPUZZEL
2013



3e



3f



3g



3h

Welkom bij Driessen Toyota Bladel



Driessen

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, www.driessen-toyota.nl

TODAY TOMORROW  TOYOTA

Hier uw advertentie?
Dat kan!

Neem contact op met de
sponsorcommissie!
a.vanhelvoort@chello.nl



Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem



Na het daverende succes van vorige editie, inclusief een even succesvolle feestavond, prolongeert 't Loeierke de succesformule en komt met:

Vrienden van 't Loeierke 3.0

We willen al onze vrienden van de vorige editie bedanken, maar zij zijn bij deze helaas weer 'ontvriend'...

Wij nodigen hen, maar natuurlijk ook geheel nieuwe vrienden uit om een stuk in ons clubblad te schrijven.

Heb jij inspiratie om een kritisch/grappig/onzinnig maar vooral geniaal stuk te schrijven?

Dit is je kans! Hou je niet in en mail de redactie!

Alle Vrienden van 't Loeierke 3.0 worden uiteraard uitgenodigd voor een exclusieve en legendarische feestavond!



timmerwerken • renovatie
onderhoud • nieuwbouw
aanbouw • verbouw

Martijn Nouwens timmerbedrijf
Donk 7a, 5512 NK Vessem
tel: 0497-540499, b.g.g. 06-21993111

FAIR SPORTS

SOCCERCENTER VAN DE REGIO
DE LEVERANCIER VAN UW CLUBMATERIALEN

Voetbalschoenen, kleding, accessoires, enz.

Wij leveren kwaliteits sportartikelen, een optimale service en vakkundig advies

Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel) Tel. 0499 573 468



KERSTWANDELING

Het is weer bijna kerstmis.

VV Vessem organiseert weer de jaarlijkse kerstwandeling.

Het vertrekpunt is zoals gewoonlijk sportpark “de Lille” van VV Vessem aan de Jan Smulderstraat 54. Er kan tussen 13.00 uur en 14.30 uur gestart worden aan de tocht, die ongeveer 7 kilometer lang zal zijn. Onderweg is er een post waar warme chocolademelk en schrobbelèr genuttigd kan worden. En bij terugkomst in de kantine staat er een lekkere kop snert klaar voor iedereen.

Natuurlijk hebben we ook weer een puzzel, waar grandioze prijzen mee zijn te winnen.

Dus kom 26 december, lid of geen lid, naar de kantine en loop mee.

Activiteitencommissie VV Vessem

specialisten in bouwzaken



WWW.FRANKEN-PM.NL

CDL

V E R H U U R

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273

Domineeshof 5
5512 BR Vessem



**Ook sportieve
mensen
winkelen met
plezier bij
Pierre en Inge**



We hebben er zin in



Niet meer welkom

In de afgelopen editie van de Vaesheimer Bode viel te lezen dat publiek jonger dan 16 jaar niet langer welkom is op de zittingsavonden van de Spekstruiven. Na het lezen van de kop dacht ik "Mooi, eindelijk gaat er sex of geweld plaatsvinden op het podium". Het is natuurlijk logisch dat de jongste telgen onder ons daar geen getuige van kunnen zijn. Zij moeten in dat geval tegen zichzelf in bescherming worden genomen. De wetgever denkt daar precies zo over. Het blijkt echter dat andere redenen ten grondslag liggen aan de maatregel dat 16-minners niet langer van de zittingsavonden kunnen genieten. Jonge mensen maken herrie en dat is één van de redenen dat ze in de toekomst worden geweerd van de zittingsavonden. Er wordt in het stuk verhaald over jonge mensen die tijdens de optredens naar de WC lopen. Dat zou de artiesten en de overige mensen storen. Verder snappen mensen onder de 16 jaar de meeste grappen niet. Dit wordt ook genoemd als reden om jongeren de toegang tot de zittingsavonden te ontzeggen. De schrijver van het stuk gaat er ook vanuit dat de jongeren het niet erg vinden dat ze niet meer naar de zittingsavonden mogen omdat één van hen na de editie van 2013 zou hebben gezegd dat de pauze het leukste deel

van de avond was. Na het lezen van het stuk dacht ik dat een nieuwe columnist van de Vaesheimer Bode was opgestaan die mensen aan het denken wil zetten. Door een uiterst discutabel, en af en toe belachelijk, standpunt in te nemen wil een columnist reacties vanuit de lezers oproepen en mensen met elkaar van gedachten laten wisselen over het onderwerp. Dus ik kijk meteen hoe deze columnist zichzelf noemt, of het een naam is in de traditie van Orang Oetan, Sjaan Valappels en Betweter. De naam die onder het stuk stond is Maarten van Bussel. Hee, dat is iemand die echt bestaat! Voorzitter Carnavalsvereniging De Spekstruiven stond er vervolgens. OK, misschien is het toch geen columnist, maar echt de voorzitter van de carnavalsvereniging die probeert uit te leggen dat mensen onder de 16 niet gewaardeerd worden als publiek voor de zittingsavonden.

Zou de voorzitter van de carnavalsvereniging, die 120 jaar ervaring heeft als artiest, lid van de Raad van Elf en prins, echt vinden dat mensen onder de 16 de artiesten en het publiek storen? Zou hij echt van mening zijn dat mensen onder de 16 de grappen niet snappen? Zouden mensen onder de 16 die naar de zittingsavonden komen, tijdens de optredens alleen maar hopen dat het

snel pauze is zodat ze weer met elkaar kunnen ouwehoeren? Ik heb die ervaring namelijk niet. In de 21 jaar dat ik zelf bij de zittingsavonden aanwezig ben, waarvan 2 jaar op het podium, heb ik inderdaad last gehad van mensen die tijdens optredens naar de WC gaan en mensen die tijdens optredens zitten te ouwehoeren. Mensen die een grap niet snappen zijn niet irritant, behalve als ze andere mensen vragen om de grap uit te leggen. Als de grap dan wordt uitgelegd, vinden ze hem niet grappig.... Rara politiepet!

Naar mijn mening zijn het echter niet uitsluitend mensen onder de 16 jaar die voor overlast zorgen. Ik hoor elk jaar genoeg "ouderen" bijkletsen onder de optredens. Ook kan ik niet zeggen dat mensen onder de 16 jaar vaker tijdens een optreden naar de WC gaan dan mensen ouder dan 16 jaar. Verder ken ik ook mensen boven de 16 die grappen niet snappen.



Eigenlijk zou de carnavalsvereniging mensen met een kleine blaas, mensen die grappen niet snappen en mensen die kletsen onder optredens moeten verbieden naar de zittingsavonden te komen en niet mensen die toevallig nog geen 16 jaar zijn!

Dat bracht me op een idee. Zou de voetbalclub ook mensen kunnen weren van het voetbalveld? Bijvoorbeeld mensen die vinden dat er slecht gevoetbald wordt. Hier hebben onze 'artiesten' last van. Mensen die tijdens de wedstrijd naar de WC gaan, eruit! Mensen die de tactiek of het talent van sommige spelers niet snappen, terug naar huis! Mensen die geen lotjes kopen, mogen! Mensen die de rust of na de wedstrijd? Wat komen die mensen eigenlijk doen op het voetbalveld?! Weg ermee! Gelukkig is en blijft iedereen welkom op de voetbalclub! Iedereen die zich gedraagt is altijd welkom. Zo zou het ook moeten zijn bij de zittingsavonden. Onder optredens naar de WC gaan en kletsen onder optredens heeft met fatsoen en respect te maken, niet met leeftijd. Dus laat de goede niet onder de slechte lijden, stel de zaal en het veld open voor iedereen en laat mensen elkaar corrigeren!

Worldpeace!

Th. de Bie

Onderdeel 4: Annagrammen

Welke leden (senioren + jeugd) van v.v. Vessem worden hier gezocht?

- 4a. Luimige Graailoon
- 4b. Juvenaten Hinderde
- 4c. Hemelst Winterpeil
- 4d. Heros Bruijn
- 4e. Hardend Slavinnen
- 4f. Nirvana Termiet
- 4g. Snoes Fratsen
- 4h. Wulps Vierscharen
- 4i. Versnel Moment
- 4j. Vermaan Rozijnen



Jubilaria!

Afgelopen zomer waren Jan Sengers, mr. Pinkstertoernooi, en Frans Huijbers, mr. Musky, beiden 50 jaar lid van onze vereniging. Bij dit heuglijke feit werd op zondag 1 december na de wedstrijd van Vessem 1 uitgebreid stilgestaan.

Beide heren werden toegesproken door de voorzitter en ontvingen een glazen aandenken. Terwijl de heren door de aanwezigen werden gefeliciteerd, sloot de voetbalclub een vatje bier aan.

Het bleef nog lang onrustig in de kantine...



't Loeyerke



BOOMKWEKERIJ FRANK ROEST

Professionals in installatie techniek

verwarming & sanitair

A.J. LOOTS

INSTALLATIEBEDRIJF

Gas, water, sanitair, energievoorziening,
verwarming en luchtbehandeling

Avignonlaan 14
5627 GA Eindhoven
Tel. (040) 243 09 10
info@ajloots.nl

www.ajloots.nl

UNETO-VNI





A.J. Loots B.V.

“Bart, wil je een stukje voor sponsor in het licht schrijven? Ted.”

“Wij zagen dat AJ Loots geen advertentie in 't Loeierke heeft.

Toevallig is er net een plekje vrij gekomen. Interesse?”

Ja ja toevallig...

Dit waren de woorden van een redactielid van ons clubblad via de Whatsapp.

Zodoende staan er nu dit stukje tekst en héél toevallig onze advertentie in 't Loeierke. Ik zal even een klein lichtje laten schijnen op ons bedrijf dat is gevestigd in de Lichtstad:

A.J. Loots installatiebedrijf is al ruim 150 jaar een vertrouwde partner op het brede gebied van installatiewerkzaamheden, planmatig onderhoud en energiebehoefte. Tot onze klanten behoren particulieren, bedrijven, woningcorporaties en aannemers in Noord-Brabant en het noorden van Limburg.

A.J. Loots installatiebedrijf is van oudsher een familiebedrijf. In 1976 Op het dak van

ons pand staan 64 PV-panelen. Daarmee realiseerden wij sinds maart 2011 een opbrengst van 34.000 kWh en een CO₂ reductie van 17.950kg. Ook onze monteurs helpen hier aan mee, na een korte cursus rijden de monteurs een stuk zuiniger waardoor ze in 2013 ongeveer 80.000kg minder CO₂ uitstoten.

Dat was een schijntje van alles wat er in ons bedrijf gebeurt.

Op onze site vindt u nog meer informatie en u mag natuurlijk altijd bellen (zie onze advertentie).

Wij zijn blij dat wij een bijdrage kunnen geven aan V.V. Vesseem met een reclamebord en sinds kort ook een advertentie. Want dankzij de sponsors en vooral de vele vrijwilligers hebben wij het goed voor elkaar binnen ons clubje hier in Vesseem!

Met vriendelijke groeten

Bart de Laat
A.J. Loots B.V.



Nu hair-extensions
en
bruids- &
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur
Op woensdagavond tot 20.00 uur

Wilhelminalaan 56, 5512 BK Vessem, Telefoon 0497-592128



P.vandeVen 



Feel the difference



www.pvandeven.nl

P. van de Ven - Wilhelminalaan 3 - 5512 BJ Vessem - T: 0497 59 17 66 - F: 0497 59 14 62



VAN HOOF

INSTALLATIEBEDRIJF



- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding riolering
- Zinkwerk + dakwerk

+

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591253-591463

Steek bij ons uw licht eens op!

LIEBREGTS ELEKTRO



VESSEM

Jan Smuldersstraat 14A
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-592322
Fax 0497-592342
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS
Eikenbocht 1, Kneysel

WWW.VVESSEM.NL

voor uitslagen, standen, foto's, info en nog veel meer



harrie soetens

KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM
TELEFOON 0497-591834

De muis sterft langzaam uit...

Het zal een jaar of 15 geleden zijn dat ik voor het bedrijf waarvoor ik werkzaam ben in een team was ingedeeld om de bestaande computer programmatuur te vervangen door nieuwe software. In het oude programma verkreeg je de informatie door op de functie toetsten te drukken. F1 was de prijs van het product, F2 de voorraad, F3 de korting enz. enz.

Het nieuwe SAP systeem was revolutionair en was zogenaamd “web based” oftewel met behulp van de muis klikte je op een veld wat je de betreffende informatie gaf, over de prijs, de voorraad enz.

Ieder weekend gingen we met ons team in een gedeelte van Nederland de nieuwe programmatuur installeren, testen en uitleggen aan de medewerkers, zodat de medewerkers op maandag fris aan de slag kon. Welnu, op een weekend, was de regio Amsterdam aan de beurt. Mijn verantwoordelijkheid binnen het team was om de inkoopafdeling op het nieuwe systeem te laten draaien, dus schoof ik bij een al op leeftijd zijnde inkoper aan, Gerard was zijn naam, ik schat hem tegen een jaar of zestig. Hij zei “Ik ben een tijdje

ziek geweest en heb daarom de trainingen niet mee kunnen doen, maar zo moeilijk zal het nou toch ook weer niet zijn”? “Het valt best mee” stelde ik hem gerust, maar realiseerde me dat dit compleet nieuwe pakket niet in een zaterdag aan een man op leeftijd uit te leggen was. “het programma is web based” begon ik. “Je werkt niet meer met functietoetsen, maar met de muis”. “Oh”, zei hij, me met grote vragende ogen aankijkend. Dan maar even voordoen bedacht ik me. “Kijk, je informatie verkrijgt je door met de muis het veld aan te klikken”. Zijn ogen werden nog wat groter. “Hier, probeer zelf maar” en ik wees hem de muis aan. Hij pakte deze op dezelfde wijze vast en zei toen met luid Amsterdams accent. “Krijg nou de tering” Als je dit ding op en neer beweegt gaat het pijltje op mijn scherm bewegen” Hij heeft helaas ander werk binnen ons bedrijf gekregen.

Onlangs gebeurde precies hetzelfde. Ik had een déjà vu, zouden we (behalve Copal en ikzelf dan) in het Postels Huufke zeggen. Mijn nichtje van 5 kwam op bezoek toen ik zat te werken op mijn laptop (met een externe muis). Hallo

ome, “mag ik een spelletje op de computer spelen”? Prima zei ik en zette een computerspelletje op. Ze kwam op mijn schoot zitten en begon met haar kleine handjes over het beeldscherm te vegen. “Hij doet het niet”, zei ze .Ik dacht direct aan Gerard (van 15 jaar geleden) en zei in mezelf krijg nou de tering , ze weet natuurlijk niet wat een muis is! En ik realiseerde me dat er over een jaar of 10-20 waarschijnlijk geen enkele computer meer een muis heeft, alles wordt “touch”. Een rare gedachte in mijn hersenenkamer vervangt in de vorige zin computer door vrouw. Ik herhaal, een rare gedachte in mijn hersenenkamer vervangt in de vorige zin computer door vrouw. En klopt het? Misschien is dat touch wat overdreven, maar laten we zeggen wat de muis in mijn jeugd met de mannelijke hormonen kon doen wordt nu als afknapper beschouwd. Wie is er in godsnaam na al die eeuwen van weelderige groei een jaar of 10-15 geleden begonnen met scheren? En waarom is er ondertussen een hele generatie (met hier en daar een uitzondering)

die dat gedrag volgt. Jongens niet anders dan meisjes trouwens. Ik kan het weten want op mijn wekelijkse trainingsavond kan ik dat letterlijk “aan den lijve” aanschouwen. De scheerscheiding ligt ergens rond de leeftijd van 40 jaar. Een ouwerwetse vijftendertiger met, is nog te bekennen en ook de moderne vijfenvertig plusser zonder. Maar dat zijn echt uitzonderingen. Vraag dat maar aan de mannen met baarden; Jan Piet Joris of aan Corneel.

Ook al zouden we het willen, ontwikkelingen zijn niet te stuiten. En dat is maar goed ook, dat heeft de mensheid gebracht waar het nu is. Je hoeft niet altijd met een verandering mee te doen, het is de kunst volgens mij dat je de veranderingen fascinerend vindt, ook al wordt er over een jaar of 10 bij de geboorte van een kind gebroken met de traditie en wordt er getrakteerd op een glutenvrije rijstekoek in plaats van een beschuit met muisjes.....

Roy Bruukske



Onderdeel 5: Logo's

Van welke bedrijven of voetbalclubs zijn deze logo's?



5g



5h



5i



5j



5k



5l





De leukste cadeauwinkel in de Kempen!

De Huysmus

Wilhelminalaan 13 - Vessem - www.dehuysmus.nl

Hugo Sound Productions

HSP

Professioneel geluidsverhuur P.A., licht, disco en karaoke
Telefoon 040-2052256 - Wintelre

Marinka Liebrechts

Schoonheidsspecialiste en Pedicure

Marinka Liebrechts

Schoonheidsspecialiste en Pedicure

Braak 9
5512 CC VESSEM
Telefoon: (0497) 592028
E-mail: marinka.liebrechts@hetnet.nl

IPL-behandelingen

- Haarverwijdering
- Rimpelbehandeling
- Couperosebehandeling
- Pigmentvlekken
- Acne behandeling

**René Willems
Electrotechniek**

**Predikant 8
5512 BW Vessem**

Tel. 06-12648872

**Electrotechnische installaties,
datainstallaties en verlichting.**

r.willemsselectro@kpnplanet.nl



Wilhelminalaan 6
5512 BK Vessem
Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES

FRITES

SNACKS

(MEENEEM)SCHOTELS

SOEPEN & SALADES

(SOFT)IJS

MILKSHAKES

(WARME)DRANKEN



baro-lux

sportprijzen, bekercs, vaantjes,
trofeeën, medailles e.d.
Zéér concurrerende prijzen

Bart Rombouts

Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120



adviesering - uitvoering



**buijvoets
bouw
management**

BBM Vessem BV
Domineeshof 3
5512 BR Vessem

tel / fax 0497 - 592327
mobiel 06 - 53 18 59 64
bbmvessem@gmail.com

projectleiding / -management

WSM

**METAALHANDEL
SLOOPWERKEN**

Hoogindeseweg 21



013-5142657
06-54272650

Oostelbeers

Kwistijd

Is het een trend of meer dan dat? Zijn we met z'n allen gegrepen door een merkwaardig virus of zat het er al langer in? Zoeken we gezelligheid of juist competitie? Wat is er toch aan de hand in Vesseem?

Elke zichzelf respecterende vereniging, club of vriendengroepje organiseert tegenwoordig wel een kwisavond. Onder het mom van gezellig met elkaar een avondje doorbrengen wordt er een kwis in elkaar gedraaid waarbij iedereen op zijn/haar verstandelijke vermogens en parate kennis wordt aangesproken. Bij zo'n gelegenheid gaan mensen dan echt met de billen bloot en wordt het "kaf van het koren" gescheiden. En dat brengt soms nieuwe, verrassende inzichten teweeg.

Zo werd onlangs de eerste Vesseemse Kwis georganiseerd en wie had er nou verwacht dat de groep met de illustere naam "Groep Bert Sterken" als winnaar uit de bus zou komen? Niks ten nadele van Bert maar in mijn herinnering haakte Bertje bij Sinus, Cosinus en het worteltrekken toch wel af. Maar dat neemt dus niet weg dat je dan bij een goede kwis toch gewoon historie

kunt schrijven. Om nog maar eens de overschatte positie van het schoolvak Wiskunde te onderstrepen en de jeugd een argument in handen te geven om Wiskunde gewoon te laten "vallen"; "Da hoeft ik nie te kenne om een kwis te kunnen winnen"!

Nu had ik in de afgelopen jaren ook al enige ervaring opgedaan met kwissen waarbij vooral de exemplaren waarbij Rudi Verbaant of Han W. de organisatie in handen hadden, voor enorme chaos zorgden. Want de vraag wie Sportvrouw van het jaar 2012 was geworden in September 2012 stellen, was natuurlijk vragen om problemen als dat pas in December bekend wordt gemaakt.

En vragen als "Wat zijn de hobbies van de schoonmoeder van Tom Boonen?" of "Is Tom Boonen links- of rechtsdragend?" zorgden voor een waar bombardement van borrelnootjes richting organisatoren.

Dus toen ik onlangs door de hoofdredacteur van het Loerke werd uitgenodigd om aan de jaarlijkse kwis deel te nemen, ging ik vrij snel akkoord. De uitnodiging kreeg ik vanwege mijn "stukske" afgelopen jaar in het Loerke



over het kansloze leven in Wintelre. En met de garantie dat er maximaal 2 personen met roots in Wintersul aanwezig zouden zijn, kon ik prima leven.

Op een gure vrijdagavond toog ik dus naar “Cafe van Hoof” om deel te nemen aan een heuse kwis gemaakt door Henri de Hoofdredacteur en Ruud de Regelaar

En wat ik daar aantrof, heeft mijn definitie van het woord “kwis” voorgoed veranderd; Zo kan het dus ook !

Bij binnenkomst kwam de geur van goedkope aftershave vermengd met zware rook me al tegemoet. En toen mijn ogen gewend waren aan het schemerdonker viel me op dat er zeker 5 bloedmooie, topless vrouwen met dienbladen rondliepen die champagne en andere drankjes aan mannen en jongens serveerden. Deze hingen aan de bar of

zaten onderuit gezakt in grote fauteuils rond kleine ronde tafeltjes. Wat een ambiance.

Na de introductie door DJ Pena van quizmaster Henri werden door middel van verhitte balletjes de teams samengesteld en uiteindelijk waren er 4 teams met de inspirerende namen: Team Groen, Blauw, Oranje en Rood. Elk team bestond uit 2 of 3 personen en de teamnaam veranderde gedurende de kwis hetzij door geniale antwoorden hetzij door uiterlijke kenmerken of door de gevolgde tactiek. Zo werd Team Groen door de geniale antwoorden van Rudi al snel team

Diessen/de Roerdomp en werd team Blauw al snel team Poedel vanwege de enorme scores(uitgezonderd Nefit/Vaillant) . Team Oranje werd vanwege de ultradefensieve speelstijl al snel team “Tikkie Terug” en Team Rood



werd bij afwezigheid van Erik Janssen al snel team “Bald” genoemd vanwege hun haardracht. Beide heren waren overigens zeer tevreden met de afwezigheid van voornoemd persoon. Beter met z'n tweeën verloren dan winnen met een klepbroek erbij.

Team Oranje had geen last van dat soort gevoelens en maakte schandelijk misbruik van hun klepbroek. Dat die jongen verder niets om handen heeft en zich de godsganse dag laaft aan allerlei nutteloze weetjes en feitjes werd door hen aangegrepen om de eerste prijs in de wacht te slepen. Dat teamcaptain Frans Maas zijn jeugdige andere teamgenoot echter verbood om te drukken voor een gokje was echter beneden NAP en zelfs Jose Mourinho (overigens ook door team Oranje goed beantwoord) zou zich voor

deze speelstijl geschaamd hebben.

De vragen waren van een zeer goed niveau en bestreken een zeer breed spectrum. Complimenten voor de inhoud en de uitvoering. Dat kwam ook naar voren in het dankwoord waarbij Gerwin Koolen nog speciaal bedankt werd voor het overhoop rijden van Henri zodat deze maar liefst 6 weken extra vrije tijd had gehad om de quiz voor te bereiden. Bijna alle vragen konden beantwoord worden maar de Mysterie Guest werd helaas niet geraden en tot op de dag van vandaag is het niet duidelijk welke MILF hooggehakt en met alleen een openhangend bontjas aan voor het oog van de camera door de brandgangen achter de Hooge Akker wandelde. Wie heeft Henri daar voor gestrikt ?? Het was in ieder geval niet een van de serveersters van die

avond maar wie het wel was ??

Een ander mysterie is wat die ongere sujetten die niet aan de quiz deelnamen maar wel de gehele avond op de banken hebben gehangen en bier hebben liggen lurken daar deden?

Tot slot werd de kwis natuurlijk nog geëvalueerd en werden Kefin en Matske nog in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange inzet voor het Loeierke. Het werd nog eens duidelijk gemaakt dat deze twee heren het clubblad in moeilijke jaren toch wel overeind hebben gehouden en daar hoorde natuurlijk een kleinigheidje bij. Toen werd ook duidelijk dat de serveersters nog meer in hun mars hadden en Kefin en Matske hebben hier hopelijk van genoten. Over overeind houden gesproken.



Bracht bij mij wel de vraag naar boven hoeveel jaar je dan in moet zetten voor zo'n kado ? Vergeet het Lintje van de Koningin; Zet je in voor het Loeierke en je zult rijkelijk beloond worden.

Rest mij nog om de heren van de redactie hartelijk te bedanken voor de uitnodiging. Het was een mooie avond en zeker voor herhaling vatbaar.

Maar het grootste mysterie is toch wel hoe zo'n avond werkt; Je gaat er naar toe en in plaats van steeds meer te weten, weet je steeds minder en kun je je van de laatste paar uur niet veel meer herinneren. Zou toch andersom moeten zijn want het laatste is het kortst geleden.

Namens team Oranje

DunBill

Onderdeel 6: Wie staan er achter 't Loerke?

6a



6b



6c



**DE
GROTE OMNI
FAIRSPORTS
LOELIERKE
KERSTPUZZEL
2013**

6d



6e



6f



6g



6h



Op z'n Frans

Vroeger, toen de vissen nog achteruit zwommen omdat ze bang waren water in hun ogen te krijgen, de Kerstman nog een stoppelbaard had en Gerwin Koolen inclusief de rest van de aanhang met de befaamde 'toeter' de keeper van de tegenstander de stuipen op het lijf joegen. Een aantal jaar geleden gingen, ook rond deze tijd van het jaar, de alarmbellen rinkelen op ons sportpark. Niet de bellen van de arrenslee, niet het alarm dat weer eens af zou gaan, maar dat vreselijk irritante geluid van dat kleine witte kastje. Toen ik hem, na jarenlange afwezigheid weer eens onder ogen zag, schoten de emotionele tranen nog net niet in m'n ogen.

Het is onderhand een stukje antiek geworden binnen de collectie van waardevolle voorwerpen van voetbalvereniging Vessem. Zo lang ongebruikt dat hij achter uit de schuur, met een laag stof en een lege accu tevoorschijn getoverd moest worden. Het deed me meteen denken aan toen ik als klein manneke het geweldig vond om

een van die twee rode knoppen vol in te drukken. Het karretje, altijd vast achter de boarding en richting de goal, het liefst er zo dicht mogelijk tegen aan. Mooi was dat. De keeper het ene moment af proberen te lijden tijdens een redding en het andere moment gek te maken bij een goal voor Vessem.

Een goed voorbeeld hiervan was de thuiswedstrijd tegen Sterksel een paar jaar geleden waarbij hun keeper even uit z'n slof schoot, over de boarding sprong en het karretje met heel de mikmak in de struiken wierp. Als hij daar een beetje z'n verstand bij gebruikt had, had hij kunnen bedenken dat het daarna niet minder werd. Al met al een mooi teken dat het ook daadwerkelijk effectief is.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen DBS was hij stiekem toch stiekem ook goed van pas gekomen. Het spandoek kon DBS nog wel na-apen, maar tegen onze witte kist was het vrij lastig voor ze zijn geworden. De vrees van iedere doelman die enige tijd uit de roulatie was, had hier een mooie

rentree kunnen maken. Misschien was dat laatste zetje nodig bij bijvoorbeeld de vrije trap van Roel Wirken die de keeper ternauwernood nog over de goal kon krijgen. Hoe hij het deed weet ik niet, maar de bal ging er jammer genoeg niet in.

Ik denk dat het na de winterstop weer eens tijd wordt dat de jonge mannen die nu wekelijks komen kijken hem weer over het groene gras op de Lille gaan slepen. Met die herrieschopper en de fanatieke supporters erbij wordt het alleen maar mooier.

Zoals de mannen van Vesseem 1 weten ga ik weer efkes verder kijken. Iedereen fijne kerst- en feestdagen toegewenst!

Frans



An advertisement for 'Engelien' hair salon. At the top, there is a pair of scissors icon followed by the word 'Engelien' in a decorative, star-studded font. Below that, the text 'kappen zonder kapschors' is written in a similar decorative font. In the bottom left, there is a smaller scissors icon, the text 'alleen op afspraak', 'Malenberg 19', and two phone numbers: '0497-591943' and '06-22157014'. In the center, there is a decorative oval mirror on a small, ornate chair. In the bottom right, there are three bottles of Lanza hair products.

'De SUPERCUP'

Jeugd - Clubcompetitie 2013-2014

elftal	wed.	pnt.	gem.	voor	tegen	saldo	TUSSENSTAND SUPERCUP SEIZOEN 2013-2014 SPONSOR: Super Service Henst
C1	11	28	2.55	29	8	21	
D1	10	24	2.40	53	17	36	
E1	10	22	2.20	67	35	32	
D2	8	12	1.50	44	42	2	
A1	11	15	1.36	21	21	0	
B1	11	15	1.36	42	47	-5	
F2	12	7	0.58	61	69	-8	
F1	10	3	0.30	18	72	-54	
E2	11	3	0.27	25	78	-53	



PRIKBORD

26 December 2013

Kerstwandeling

13:00 uur Lille

4 Januari 2014

Medewerkersavond

20:30 uur kantine



**INDUSTRIAL
P A C K A G I N G**

**EMBALLAGE
OP MAAT**

**Dirk Boutsiaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460**

**RESTAURANT SMAECKVOL] vol van
smaecken**

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

Reserveren aanbevolen
Kijk voor actuele openingstijden op onze website

Tel: 0497 - 592 072 – info@smaeckvol.nl – www.smaeckvol.nl

auto henk/van/herk

Officieel



dealer van
de Kempen



- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE

De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

OUTDOOR SUPPLIES

WOLF CAMPER®

Topkwaliteit uit Scandinavië!

VESSEM

- Tenten
- Slaapzakken
- Rugzakken & bagagerollen
- Shirts
- Broeken
- Blouses
- Schoenen & sokken
- Windstoppers
- Fleece truien en shirts
- Wollen vesten
- Handschoenen

WOLF CAMPER®

Topkwaliteit uit Scandinavië!

www.wolfcamper.nl

Langs de lijn

Oh, 't vierde wint
van de koploper?

Ja, mar één Swalen
maakt nog geen
zomer.

